

J.H. de Rooy

Sprang 20 augustus 1923 – Amsterdam 6 januari 1945

Jan werkte in een schoenfabriek.

Ten tijde van de Duitse bezettingjaren is Jan aangesloten bij verzetsgroep André die met name in de Langstraat actief is.

In de loop van september en oktober 1944 wordt het zuiden van Nederland bevrijd. Terwijl de Langstraat is bevrijd, blijft het Land van Altena ten noorden van de Bergsche Maas bezet gebied. In deze en in de Biesboch wordt het verzet met name actief om inlichtingen naar het zuiden te sturen, onderduikers over de grens te helpen en wapens te smokkelen.

Op 4 december vertrekt Jan naar Dussen, waar hij bij een bekende verblijft en zich voordoet als een boerenknecht. Op zolder van een schuur van het boerenhuis verbergt hij een zender waarmee hij gegevens over Duitse troepenbewegingen doorseint naar het gemeentehuis in Capelle.

Vandaar uit worden de inlichtingen naar de geallieerden doorgespeeld.

Op kerstavond 1944 stuurt Jan verontrustende informatie door over de vorming van een grote Duitse troepenmacht langs de grens met het bevrijde zuiden. Wat de geallieerden al langer hadden vermoed wordt door Jan bevestigd: het Duitse leger staat op het punt om onder leiding van Luftwaffe-generaal Kurt Student een aanval op Antwerpen te lanceren te via West-Brabant. De verrassingsaanval dient ter ondersteuning van het vanaf 16 december geopende Ardennen-offensief dat hetzelfde doel voor ogen heeft. Omdat Jan de precieze locaties van de geschutstellingen heeft doorgegeven, kunnen de geallieerden met doelgerichte bombardementen het verwachte offensief pareren. De Duitse aanval is op voorhand mislukt.

De Duitsers vermoeden dat ze verraden zijn en gaan op onderzoek uit.

Ze vinden de verborgen zender en voeren de boerenfamilie af om hen te fusilleren.

Als Jan dit te weten komt geeft hij zichzelf vrijwillig aam om de familie vrij te krijgen. In plaats daarvan wordt Jan in gevangenschap afgevoerd naar Amsterdam en aan een hardhandig verhoor onderworpen.

Hij geeft echter geen namen prijs en wordt op 6 januari 1945 in Amsterdam gefusilleerd.

Jan is 21 jaar geworden en wordt thuis in Sprang-Cappelle begraven.

Daar draagt sinds 1947 de plaatselijke scoutingvereniging zijn naam.
Behalve een straat is in Sprang ook een monument aan Jan gewijd.

Bron; brabantsegesneuvelde.nl