

Hannie Schaftplein

In het zuid-oosten van het Wilhelminadorp, vlak bij buurhuis Kadans, ligt het Hanni Schaftplein. Dit plein is er pas vanaf het einde van de vorige eeuw, vanaf ongeveer 1998.

Bij de ontwikkeling van het Wilhelminadorp kregen de meeste straten de namen van verzetsmensen uit de tweede wereldoorlog. Hannie Schaft was daar aanvankelijk niet bij.

Dat zij later wel een plein in Best kreeg zal geen toeval geweest zijn.

Hannie Schaft is geboren in 1920 in Haarlem, volgden de HBS en ging in 1938 rechten studeren.

Zij weigerde in het begin van de oorlog de loyaliteitsverklaring te teken en ging al snel daarna in het verzet. Samen met enkele joodse vriendinnen dook zij onder bij haar ouders in Haarlem.

Zij sloot zich aan bij de RVV, de Raad van Verzet die nauw gelinieerd was met de CPN, de Communistische Partij Nederland.

Verzetsdaden

Hannie Schaft was al vroeg heel actief in het verzet, zij hielp onderduikers aan voedselbonnen en persoonsbewijzen. Later pleegde zij, samen met medestrijders, aanslagen op Duitsers, collaborateurs en landverraders. Zij was onderhand betrokken bij de liquidatie van de politiecommissaris van Zaandam, Willem Ragut. Een aanslag op een politieagent, een zekere Willems, mislukte.

Samen met Truus of Freddie Oversteegen planden Hannie Schaft, een aanslag op Fake Kirst.

Hier was een andere knopploeg hen echter voor. Fake Kirst was een fanatieke politiemans die heel veel joden heeft opgespoord. Later pleegt zij, samen met andere nog meer aanslagen op landverraders.

Arrestatie en executie

Op 21 maart 1945 wordt Hannie Schaft, bij een wegversperring gearresteerd. Zij had illegale bladen en een wapen bij zich. Bij verhoor op het politiebureau in Haarlem ontdekken de Duitsers met wie ze te doen hebben. Zij wordt naar het huis van bewaring in Amsterdam gebracht en ondanks het verdrag dat de Duitsers hadden met de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten, om geen vrouwen om te brengen, op 17 april 1945 in de duinen van Bloemendaal, doodgeschoten.

Het meisje met de rode haren

Hannie spreekt vloeiend Duits en om inlichtingen in te winnen, papt zij aan met de vijand.

Hierdoor wordt ze gewantrouwd door andere verzetsmensen. Over haar handelen en daden heeft Theun de Vries, een boek geschreven dat ook verfilmd is.

Eerherstel

Na de oorlog is de overheid bang om het aandeel van de communisten in het verzet, de plaats te geven die het verdiende en is er voor de verzetsdaden van Hannie Schaft weinig aandacht. Men gaat zelfs zover dat in 1951 haar jaarlijkse herdenking, door politie met pantserwagens verhinderd wordt. Later wanneer de communistenhaat in ons land wat is geluwd, krijgt Hannie Schaft in 1982 een monument, "Vrouw in verzet".

Het staat in het Kenaupark in Haarlem.

Het is mooi dat in Best, zoveel jaar na de oorlog, deze vergeten en verguisde heldin, geëerd is met een plein.